

### Benodigheden

- Een eenvoudig verhaal
- Een stompje witte kaars
- Papier
- Een schaalje met verdunde plakkaatverf
- Een verfrol



# Wolletje en Wipstaart

Een verhaal in was vol verrassingen

**M**et eenvoudige verhalen die je zelf bedenkt, kun je de allerleukste dingen doen. Kinderen zijn er dol op. En het is nog leuker als het verhaal wordt afgebeeld en onverwachts tevoorschijn komt...

Begeleidster Sara gaat vandaag aan de slag met Sverre, Daniel, Anna en Noor. Bij de opvang hoort een wekje met schapen en er is ook heel wat groen, gras en bomen... de ideale inspiratie voor een kort grappig verhaaltje. De hoofdrolspelers zijn het schaap Wolletje en het konijn Wipstaart.

Sara tekent het verhaal met het stompje witte kaars op papier, voor ze aan de activiteit begint. Vreemd, denken de kinderen... want er is op het papier eigenlijk niets te zien. De jonge toeschouwertjes zijn erg gefascineerd, en weten dat er iets zal gebeuren. Dan haalt Sara de verfrol boven. Ze doopt die even in de verdunde plakkaatverf, en strijkt de rol voorzichtig over de vijf witte bladen. Het verhaal komt tevoorschijn! De kinderen kunnen meteen meegenieten.



Tekening 1

Kijk, dit is het konijn Wipstaart. Ze heeft twee lange oren. Ze is net wakker en kijkt vrolijk rond...

Tekening 2

Oei, het gras is nog nat. Dat kriebelt. Wipstaart huppelt en springt op en neer. Hop hop hop...

Tekening 3

Wipstaart en Wolletje komen elkaar tegen. Wipstaart wil graag weten wat Wolletje doet. En wat eet Wolletje eigenlijk?

Tekening 4

Wipstaart huppelt verder. Het gras is heel erg hoog. Ze kijkt even niet goed en... ze botst tegen de boom. Ze ziet een heleboel sterretjes. En dan valt er een appel uit de boom: boink, precies op haar kopje. Dat doet pijn!

Tekening 5

Wipstaart ziet de appel nu liggen en proeft ervan. Mmm... die is lekker!

Sara legt alle tekeningen nu voor de kinderen op een rij. Het verhaal wordt nog eens verteld. Spannend, zo'n konijn in de peuterschool. De kinderen wrijven met hun vingers over de verf en willen van de appel proeven. Maar de verf is niet zo heel erg lekker... Als het verhaal afgelopen is, lopen de kinderen naar de schapenwei. Ze gaan op zoek naar Wolletje.

En Wipstaart? Nee, die is er niet. Ze is allang weggehuppeld naar een nieuw avontuur! •

