

De een houdt ervan, de ander heeft er schrik van... Verrassingen. Charlotte neemt met haar speelzakjes vol schatten de kinderen en begeleiders alvast mee op ontdekkingstocht.



Laat je verrassen!

Prikkel de verbeelding!

Charlotte Haentjens treedt als pedagogisch coördinator van het kinderdagverblijf Patjoepelke (in Lokeren, België) in de voetsporen van Sofie Albrecht die vele jaren meewerkte aan OKIDDO. Voor het plannen van creatieve activiteiten vertrekt Charlotte vanuit de interesse van jonge kinderen. Onlangs installeerde ze een surprisewand: een wand met stoffen zakken waarin allerlei spel materiaal verstopt zit. De bedoeling is dat een begeleid(st)er blindelings een zakje meeneemt naar de leefgroep en pas openmaakt met de kinderen erbij. Zo wordt het een verrassing en een verkenningstocht voor allemaal: kinderen én volwassenen.

Durf te spelen!

Charlotte verstopt in de zakjes vaak spel materiaal dat wat afwijkt van de voorwerpen die we omschrijven als 'speelgoed voor jonge kinderen'. Het is geen speelgoed uit een speelgoedwinkel, maar vaak gerecycleerd materiaal of kosteloos vindmateriaal. Zo vond ze in een kringloopwinkel onlangs een doos met blauwe en rode plastic

handvatten voor laden en stopte deze in een surprisepakje. In andere zakjes zitten een speelgoed schildpad, mooie blinkende metalen dekseltjes, belletjes, allerlei ballen, oude mobiele telefoons uit een showroom (zonder batterij)... En nog veel meer!

Charlotte bedenkt nieuwe spelmogelijkheden en combineert het ene materiaal met het andere. Ieder zakje nodigt de kinderen uit om eerst de buitenkant te betasten, dan door het kleine gaatje van de opening te gluren en vervolgens met je hand erin te gaan om te voelen zonder te kijken. Pas dan halen kinderen en begeleiders het materiaal tevoorschijn. Het plezier van snuffelen en ontdekken gaat aan het eigenlijke spelen vooraf maar is zeker een even belangrijk onderdeel van deze zakjes: het prikkelt de speelverbeelding van kinderen en begeleiders.

Van kijken kun je leren

Greta, die voor het eerst het surprisepakje met de handvatten meenam naar de leefgroep, was wel verrast. 'Wat kun je hiermee

Kinderen zijn meester in het ontdekken van spel



doen?' was haar eerste reactie. Maar veel tijd om daar haar hoofd over te breken, kreeg ze niet. De kinderen haalden de handvatten uit het zakje en startten hun spel. Greta vertelt dat ze nu graag met de zakjes werkt. 'Het maakt me nieuwsgierig. Ik bied het zakje aan en wil heel graag weten hoe kinderen hiermee aan de slag gaan. Je ziet heel veel spelvariëaties en dat inspireert me ook voor andere kleine spelmomenten met kinderen. Je merkt dat we het vaak veel te ver zoeken. We bieden meestal speelgoed aan dat "af" is, speelgoed waarmee je maar op één manier kunt spelen. Dat staat in groot contrast met de vele mogelijkheden van het materiaal uit de zakjes', vertelt Greta.

Veel meer dan een afgedankte muziekcassette

Greta laat zich ook vandaag verrassen en legt een surprisezakje bij de kinderen. Lupe snuffelt in het zakje en haalt er een cassettedoosje uit. Ze wordt onmiddellijk alert, met haar kleine vingers verkent ze het speeltje. Al snel stopt ze haar vingers in de gaatjes en even later ontdekt ze hoe ze van dat zwart een heel lang lint kan toveren.

Andere kinderen komen erbij en aan het eind van het spel hebben ze een wirwar van draden gemaakt. Natuurlijk kun je de bandjes nu niet meer ontwarren, maar de doosjes zullen later opnieuw andere vormen van spel uitlokken.

Maxim heeft een andere surprisezak ontdekt. Hij haalt er kleine petflesjes uit en de rode en blauwe handvatten. Hij stopt een handvat in het flesje en je ziet dat hij daar erg tevreden mee is. Later ontdekt hij dat hij een handvat tussen zijn tenen kan stoppen... Dat vindt hij duidelijk een heel leuk spel. Als je even rondom kijkt, zie je ook Federico, Lucas, Adriaan, Lisa, Louis, Lupe en Maxim geboeid spelen. Ieder is op zijn of haar manier gefascineerd bezig.

Nu is het weer de beurt aan Charlotte om in de zakjes nieuwe verrassingen te verstoppen. ◀

Met dank aan Greta en de kinderen van de Sloepjes van het kinderdagverblijf Patjoepelke, Lokeren.