



Caroline Boudry & Herwig De Weerd

Ontvlambare vingers

Een handleiding om te verdwalen

Durf tijd te verliezen

Piero Sacchetto



Kinderen benaderen het alledaagse met
verwondering



Kijken, luisteren, inspelen





Kinderen zijn makers

- Rik loopt door de huiskamer, op zoek naar de **ploocomputer**
- Gilles kijkt naar de blauwe lucht met een vliegtuig die een lange rooklijn tekent “ kijk mama, een **lijnvliegtuig**
- Marte is gek op haar peetoom Bart maar ook op peperkoek. Ze vind **Peterbartkoeken** het allerlekkerst













Een dans van vallen en opstaan



Onbegrensde nieuwsgierigheid is de drijfveer voor alle activiteiten bij kinderen

Alain Platel

“identiteit is niet wat je bent en daarmee uit.
Het is wat je wordt, altijd voorlopig, altijd
opnieuw, inclusief de omwegen en de
praatjes die je maakt met wie je onderweg
ontmoet ontmoet.”

Michel Vandenbroeck

Lachende ogen schilderen is moeilijk, Isaura

Zelfportret



PABLO PICASSO



Picasso

Isaura

Zelfportret

Karel Appel



Ahmed,



Ahmed heeft hele grote blauwe zakken geschilderd. Blauw is zijn lievelingskleur. “Mijn zakken zijn groot, ze zitten vol met geld!”

Ik zie mezelf, ik kijk naar mezelf, ik teken mezelf



“ik tussen mama en papa”

lotte



Ik en de ander





Ik en de ander

“Een portret komt
maar tot leven
door degene
die ernaar kijkt “

Pablo Picasso























Caroline Boudry & Herwig De Weerd

Ontvlambare vingers

Een handleiding om te verdwalen