

uitgelicht



Bij Alzheimer op schoot - Bère Miesen

De schrijver van dit boek, dr. Bère Miesen, heeft ruim 40 jaar ervaring in de zorg voor mensen met dementie en hun familie. En dat is merkbaar. 'Bij Alzheimer op schoot' is helder en begrijpelijk geschreven en is doorspekt met voorbeelden en ervaringsverhalen uit de praktijk. Zo behandelt de auteur dementie vanaf het begin tot en met de laatste fase van de ziekte. Hij doet dat door in ieder hoofdstuk een kernvraag aan de orde te stellen, zoals bijvoorbeeld 'Kun je misschien beter niet weten wat je mankeert?' 'Schiets je met vroegdiagnostiek iets op?' 'Heeft iemand met dementie niets meer in de gaten?' 'Moet je de patiënt zo lang mogelijk thuis laten?' 'Is een gezellig verpleegtehuis ook altijd een goed tehuis?' Hierdoor neemt Miesen de lezer figuurlijk bij de hand, leidt hem zorgvuldig rond in het landschap van dementie en geeft heldere antwoorden op de in de hoofdstukken geformuleerde vragen. Tussen ieder hoofdstuk zijn kortere -op vaalgrijs papier gedrukte - teksten opgenomen die Miesen in de loop van de jaren gepubliceerd heeft in het tijdschrift 'Een Heldere Kijk'. Waarschijnlijk bedoeld als extra duiding of verbinding tussen de

hoofdstukken, maar ze dragen niet altijd bij aan een betere leesbaarheid van het boek. Ondanks dat, is het boek een absolute aanrader voor mensen die meer over dementie willen weten. Ook, of juist, voor mensen zonder enige medische of psychologische kennis biedt het veel helder omschreven informatie en praktische handvatten.

De paperbackversie van 'Bij Alzheimer op schoot' kan tot en met 1 juli 2012 met € 3,50 korting voor € 14,00 bij de reguliere verkooppunten aangeschaft worden, onder vermelding van actienummer: 901 - 94009

KINDERHOEK De vuurtoren (prentenboek) - Koos Meinderts

De ouders van Jonas zwerven over zee. Jonas wordt opgevoed door zijn oma in de vuurtoren. Zij leert hem alles wat van belang is in het leven. De dag komt waarop Jonas alles kan en oma steeds minder, dan zijn de rollen omgedraaid. Oma hoeft niet meer te werken, dat doet Jonas. Op een avond ziet oma een eiland in de verte. Ze vraagt Jonas of hij haar erheen wil brengen, maar Jonas ziet geen eiland. De vuurtoren is een verhaal over generaties die komen en gaan, als de golven van de zee.

Genomineerd voor de Vlaamse kinderen jeugdjury 2008/2009
Illustraties Annette Fienieg

In 2007 verscheen de tweede druk van het boek, met DVD, gemaakt door Thijs Borsten. Koos Meinderts leest het verhaal, Thijs Borsten componeerde de muziek. Ook te zien als animatiefilmje op YouTube: <http://www.youtube.com/watch?v=6KLDdoqs1h9s>
Voor meer informatie over Koos Meinderts: www.koosmeinderts.nl

MUSEA De Dood Leeft Tentoonstelling over leven en dood in het Tropenmuseum

Tot en met 26 augustus 2012 is in het Tropenmuseum in Amsterdam de tentoon-

