

Geweldig

Van communiceren met jonge mensen kun je aardig moedeloos raken. 'Ze' luisteren niet, zijn eigenwijs of teruggetrokken in hun eigen wereld. Je begrijpt elkaar niet of er komt zelfs ruzie van.

Geïnspireerd door de theorie van Marshall Rosenberg over geweldloos communiceren, schreef Justine Mol een boek over 'hoe geweldig het kan zijn elkaar werkelijk te zien en te horen'.

Evelien is zo'n miskende en onbegrepen jongere die er een paar maanden voor het havo-examen de brui aan wil geven. Ouders en school dreigen, maar dat werkt natuurlijk averechts. Verstandige oudere broer leidt de zaak volgens de regelen der geweldloze communicatie weer in goede banen. Aan de hand waarvan de lezer kan oefenen. Praktisch en leerzaam boek. Justine Mol schreef eerder een boek over dit onderwerp voor jongeren zelf. Het verhaal van Evelien heeft ze daaruit overgenomen. Jammer dat ze dit niet heeft herschreven op een voor volwassenen meer aansprekende toon. / **LN**

Justine Mol, Geweldig Communiceren met Jongeren.

Uitgeverij SWP, Amsterdam.